

Toen door in het voorjaar van 2020 door het Coronavirus kerkdiensten en veel andere kerkelijke activiteiten niet door konden gaan, schreef ds. Bart Vijfvinkel regelmatig een brief/overweging opdat we ons juist ook in die tijd met elkaar verbonden wisten. Inmiddels zitten we in de derde golf en is ook het kerkelijk leven nog verre van normaal. Vanaf 19 november hervat Bart Vijfvinkel weer het schrijven van brieven aan de gemeente, zij het dat ze wat minder vaak zullen verschijnen dan in de eerste golf. Reacties welkom: predikant@pknwormer.nl

19 november 2020

Beste mensen,

Na overleg met het moderamen klim ik toch weer `in de pen`. Uiteraard had ik net als u veel liever dat we elkaar gewoon weer konden spreken tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst, maar dat is voorlopig niet aan de orde. Ik ben al lang blij dat we vanaf 1 juli weer wekelijks kerkdiensten hebben. Het kostte een tijd om een goede vorm te vinden voor deze diensten zonder gemeentezang, maar dat is gelukt. We horen soms liederen die we zelf nooit hadden kunnen zingen – te moeilijk zonder cantorij – en zingen dan van binnen mee (dat hoop ik maar!).

Maximaal 30 mensen kunnen op zondagmorgen ter kerke gaan. Dat aantal hebben we tot nu een paar keer aangetikt. Voor sommige mensen is kerkgang op dit moment nog een stap te ver uit angst voor besmetting, omdat ze een kerkdienst zonder gemeentezang niet prettig vinden of omdat we geen koffiedrinken na afloop. Die laatste reden mag minder `christelijk` klinken, maar wat is `christelijk`? Juist in deze tijd van isolement ontdek ik de waarde van de kerk als gemeenschap, niet alleen met de Eeuwige maar ook met elkaar.

Het is door corona moeilijker om die gemeenschap handen en voeten te geven. Verschillende activiteiten gaan niet door en er is veel minder gelegenheid om elkaar echt te spreken en te horen hoe het gaat. Daarom pak ik de coronabrieven maar weer op in de hoop dat het iets bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid. En mocht u mij willen spreken: neem gerust contact met mij op of kom aan op mijn `spreekuur`, iedere dinsdag van 12.00 – 13.30 uur in de kerk. Daarnaast doe ik nog gewoon huisbezoeken waarbij ik mij uiteraard houd aan de coronamaatregelen.



Benedictijner abdij Koningshoeven

Van onze scriba Willem van der Berg krijg ik regelmatig iets inspirerends geappt. Zo appte hij mij onlangs een stukje uit de NRC waarin het ging over de Amerikaanse dichter Louise Glück. Anders dan haar naam doet vermoeden draait haar werk regelmatig om het vermoeden dat het bestaan geen feest is. `Omdat je als mens continu beweegt tussen euforie en leed, moet je je richten op het alledaagse. De afwezigheid van pieken en dalen, het soms wat suffe leven van alledag, biedt volgens haar kalmte en troost.`

Ik geef deze gedachte graag door. Ze doet mij denken aan het boekje *Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven* van Wil Derks. Ik kan het boekje nu helaas even niet vinden, maar wat ik mij herinner is onder andere de aansporing om de dingen die je doet met aandacht te doen, om `in het moment te leven` (of je nu bloemen in een vaas zet, kookt of met iemand spreekt). Deze dagen geven de ruimte voor meer aandacht en minder haast. Hoeveel is er bijvoorbeeld niet te ontdekken voor de trage wandelaar!

“We moeten er maar het beste van maken” hoor ik nogal eens. Dat gaat de een makkelijk af dan de ander. Corona werpt ons nog steeds, en naarmate het langer duurt ook meer, op onszelf terug. Er is minder gelegenheid om te delen wat je bezighoudt, er is minder afleiding, er zijn minder armen die omarmen.

Komende zondag gedenken we in de gemeente in twee diensten de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar, en niet alleen hen maar al diegenen die we los moesten laten door het leven of door de dood. Er komen, weten we nu al, meer mensen dan in andere jaren, om te gedenken en om te schuilen onder de vleugels van de Allerhoogste en te schuilen bij elkaar. Ik hoop dat het ons goed doet, ook degenen die er misschien alleen in gedachten even bij zijn.

Gods zegen gewenst.
Vriendelijke groet,

Bart Vijfvinkel

Mocht u het werk van onze gemeente willen ondersteunen met een extra gift, dan kunt u deze overmaken op NL30 RABO 0394.9353.06 ten name van Protestantse Gemeente Wormer. Een deel van de gift zal ook gaan naar de diaconie: de dienst van de kerk in de wereld.